



Moeder van barmhartigheid

Maria,

Met velen komen wij elk jaar
naar uw kleine kapel
in Leenhof.

We komen
om onze vreugde en dankbaarheid
met u te delen
en om onze vragen en zorgen
bij u neer te leggen.

Uw huisje is klein,
maar we weten
dat uw hart groot is
en plaats biedt aan iedereen
die bij u wil schuilen.

Zoals u het Jezuskind liefdevol
op uw arm draagt,
zo draagt u ook ons
op onze weg door het leven.

We weten
dat we nooit alléén zijn

als we vertrouwen op u
en op uw Goddelijke Zoon.
Uit liefde voor ons
heeft Hij het kruis opgenomen
en u gevraagd
voortaan ook onze moeder
te willen zijn.

Heel graag zijn wij uw kinderen.

Heel graag bezoeken wij u
hier in uw kapel
en vereren u als
Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Carmel,
maar bovenal
als een Moeder van barmhartigheid,
die ons altijd
met open armen ontvangt
en bij wie we altijd
thuis mogen komen.

Amen

*Uitgegeven door de Stichting Leenderkapelletje in
het Heilig Jaar van de Barmhartigheid 2016.*



**John
Venhovens**
Uitvaartverzorging