



Doorschijnende mensen

Van heiligen wordt wel eens gezegd
dat het doorschijnende mensen zijn.
Het zijn mensen die zo goed geleefd hebben,
dat het Licht van God door hen heen schijnt.
Ze zijn als het ware doorzichtig geworden.

Wie goed naar heiligen kijkt,
kan al een stukje van God en de hemel
zien stralen.
Dit valt het beste op
bij gebrandschilderde ramen.
Bijna elke kerk of kapel heeft er één of meer
met afbeeldingen van heiligen.
Als de zon schijnt, leidt dat vaak
tot een prachtig lichtspel in de kerk.
Wie rechtstreeks in de zon kijkt,
raakt verblind.
Maar via de heilige in het raam
kunnen we uren tegen het licht in kijken.

