



Maria, ook ik ben uw kind.
Aan het kruis heeft uw Zoon,
U aan ons als moeder gegeven.
Ik weet dat Gij ontelbare gunsten,
naar ziel en lichaam,
schenkt aan allen, die U vereren.
Laat mij niet ongetroost heengaan.
Vooral in de moeilijkheden
waarin ik mij thans bevind,
heb ik uw bijstand nodig.
Moeder, zie dan op mij neer,
en verkrijg van uw Zoon de gunsten,
die ik U met aandrang vraag.

Zegen onze kinderen en geef
dat ze gezond mogen blijven,
dat ze altijd uw gezelschap genieten,
dat ze uw goedheid kennen,
dat ze U beminnen en eerbiedigen,
dat ze uw geboden naleven,
opdat ze hier op aarde
gelukkig mogen zijn
en hun levensdoel, de hemel, bereiken.

*Maria, voorbeeld van de moeders,
die zo goed het hart
van al de moeders begrijpt,
leer mij belangloze toewijding,
zachtheid gepaard met sterkte,
geduld in zenuwachtige ogenblikken,
zwijgen in moeilijkheden
en steeds beter begrijpen
van onze opgroeiende kinderen.
Maria, wees de koningin
van ons huisgezin.*

Amen

Deken Th. van Galen, f.s.o.