



Steun

“Ik badt op eenen berg alleen...”. Zo schreef de priester-schrijver Guido Gezelle ooit in een bekend gedicht. De Leenderkapel is niet alleen toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel, de kapel ligt zelf ook op een heuvel. Daardoor is ze in deze dichtbevolkte regio een oase van rust, waar mensen zich kunnen terugtrekken om te bidden of om even stil te zijn bij Maria. Niet alleen in de Mariamaand mei, maar het hele jaar door.

Toen ik jaren geleden kapelaan in Schaesberg was en gevraagd werd bouwpastoor in Maastricht te worden, ben ik eerst naar deze kapel gegaan om in de stilte van het bos te bidden en Maria om steun te vragen voor mijn nieuwe opdracht. Hoewel ik op dat moment helemaal alleen bij de kapel stond, voelde ik me gedragen door die vele honderden mensen die in de loop der eeuwen hier steun en kracht hebben gevonden.

De Kerk kent heel veel bedevaartplekken. Of ze nu Lourdes heten, Kevelaer of Leenhof, overal mogen we ons verbonden weten met die gestage stroom van mensen die juist op die bijzondere plekken bij Maria komen bidden. Dat doet ons aan Pinksteren denken, als gelovigen uit alle windstreken zich ook met Maria verzamelen rond de Heer.

Ook al staat u heel alleen bij deze kapel, ook al is het doodstil in het bos, u mag de Kerk als een warme deken om u heen weten. Duizenden mensen die óók bij de Kerk horen, vragen op andere momenten hier - of bij een andere kapel - dezelfde Maria om steun.

† Frans Wiertz
bisschop van Roermond